

**SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın
Sermaye Piyasası Meslek Personeli Derneği
“Sermaye Piyasası” Dergisi için Yazdığı Yazı
(Ocak-Mart 2010)**

Finansal ve reel piyasalarda büyük sıkıntıların yaşandığı 2009 yılını bırakıp bir önceki yıla göre her şeyin daha iyi olacağını umduğumuz bir yıla girmiş bulunmaktayız. Yeni bir yıla adım atarken Türkiye'nin ilk düzenleyici otoritesinin uzmanları tarafından kurulan Sermaye Piyasası Meslek Personel Derneği Dergisi'nin ilk sayısına yazı yazmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda göreve başlayalı bir yıldan az bir süre oldu. Bu süre içerisinde akademisyenlik döneminde uzaktan gözlemlediğim, ancak Başkan olmamdan sonra bizzat müşahede ettiğim konulardan bir tanesi sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisinde henüz hak ettiği yeri alamamış olduğu gerçeğidir. Türkiye ekonomisi açısından kötü bir gösterge olarak değerlendirilebilecek bu durum, aslında büyük bir fırsatı da beraberinde getirmekte olup, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımız sermaye piyasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun hak ettiği yere gelmesini sağlamaya yönelik olmuştur.

Küresel finansal krizin patlak verdiği dönemde krizden en çok etkilenen ülkelerin hızlı hareket etme ve karar verme konularında başarılı olamayan ülkeler olduğunu dikkate aldığımızda, önümüzdeki dönemde Kurul'un piyasalara karşı yaklaşımı şüphesiz temel olarak süreci yavaşlatan bazı bürokratik işlemlerin bertaraf edilmesi ile daha hızlı hareket etme ve karar vermeye dayanacaktır. Göreve başladığımız tarihten itibaren geçen sürede atmış olduğumuz adımlar da bunu göstermektedir. Öncelikle, Türkiye'nin en büyük ilk 1000 şirketinin çok azının İMKB'de işlem gördüğü gerçeğinin üzerinde dikkatle durarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile paralel bir şekilde şirketlerin halka arzlarının kolaylaştırılması ve halka arz sürecinin kısaltılması için çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Tabii burada Kurul'un halka arz sürecini kısaltması ve kolaylaştırmasının halka arzların artması için tek koşul olmayacağını belirtmesi gerekmektedir. Bu yüzden gerek Kurul olarak bize, gerekse İMKB ve diğer ilgili kuruluşlara, zamanı geldiğinde kapı kapı dolaşmak suretiyle, şirketlere halka arzın ve halka arzın faydalarının anlatılması konusunda büyük görevler düşmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu olarak hızlı hareket etme ve karar alma konusunda attığı önemli adımlardan bir tanesi de yeni kurulan Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi olmuştur. Sermaye piyasası suçları ve piyasayı bozucu işlemler ile etkin mücadele amacıyla kurulan bu yeni Daire'nin faaliyetleri işte Kurul'un bu yeni vizyonunun bir ürünü olacaktır. Küresel finansal krizin ilgili ülkelerin finansal piyasalarındaki gözetim sistemlerinin gerekenin çok daha gerisinde kalması nedeniyle patlak verdiği dikkate alındığında, başta manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticareti olmak üzere piyasa suçları ile mücadele konusunda tüm dünyaya örnek olabilecek bir gözetim sisteminin kurulması ülkemiz sermaye piyasaları için ayrı bir güven ve gurur kaynağı olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlar alırken, mevzuatta değişiklikler yaparken ve sermaye piyasalarına vizyon çizerken olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz bir diğer husus ise Kurulumuzun tüm sektörle ve yatırımcılarla daha iyi ilişkiler kurması gerektiği gerçeğidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yatırımcıyı ve sektörü daha fazla dinleyen, tüm sermaye piyasası grupları ile iç içe bir kurumsal kimliğe kavuşturmak yeni kurduğumuz Kurumsal İletişim Dairesi'nin temel vizyonu olacaktır.

2010 yılının ilk yarısı düzenleme açısından sermaye piyasalarında önemli değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Öncelikli olarak ilk hedefimiz günlük işlem hacminin 3 milyar dolara ulaştığı denetimsiz Forex piyasası ile ilgili düzenlemeler yapmak olacaktır. Bilindiği gibi bu konuda düzenleme yetkisi uzun tartışmalar sonucu Kurulumuza verilmiştir. İşlem yapabilmek için diğer piyasalara göre çok daha fazla bilgi ve birikimin gerektiği bu piyasada mevcut durumda binlerce insan birikimlerini değerlendirmekte, ancak bu çoğu zaman birikimlerini kaybetmeleriyle sonuçlanmaktadır. Ciddi bir denetim sorunu olan bu piyasada Kurulumuzun yapacağı düzenlemeler eminim ki yatırımcıların mağduriyetlerini önleyecek, bir yandan da denetim altında nitelikli bir alternatif piyasanın oluşumuna katkıda bulunacaktır.

2010 yılının sermaye piyasalarına getireceği en büyük yenilik ise yeni Sermaye Piyasası Kanunu olacaktır. Çıkarıldığı dönemin şartlarına göre hazırlanmış ve artık sermaye piyasalarındaki baş döndürücü gelişmelerin gerekliliklerini yerine getiremeyen mevcut Sermaye Piyasası Kanunu'nun kilit noktalarında yapacağımız önemli değişiklikler ile Sermaye Piyasası Kurulunu çok daha hızlı ve caydırıcı kararlar alabilen bir kurum haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takviminde önemli değişme olmadığı takdirde umarım bu yılın sonunda yeni Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girecektir. Eminim ki yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve yapacağımız diğer düzenlemeler ile birlikte gelişen sermaye piyasalarımızın önderliğinde ülkemiz önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgesel bir finans merkezi olma hedefine ulaşacaktır. Elbette ki bu sadece Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurul'un çalışanlarının çabaları ile değil, sermaye piyasalarına emek ve gönül vermiş sektör çalışanları ve ilgili diğer kişi ve kurumların katkılarıyla olacaktır.

Bu vesile ile sermaye piyasalarına yeni bir soluk getireceğine inandığım, sermaye piyasası ile ilgili hemen her konunun değerlendireceğini düşündüğüm bu meslek dergisinin, farklı görüş ve değerlendirmeleri içeren ve yol gösterici nitelikte olabilecek bir hüviyete bürünmesi gerekliliği konusundaki düşüncemi sizlerle paylaşmak isterim.

Sermaye Piyasası Dergisi'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, yayın hayatında başarılar dilerim.